

Kompas

Paulus' lied in de gevangenis

groep 7/8



Een uitgave van
de Jeugdbond

Zing
een lied
voor de
Heere



Psalm 145:6

De HEER' is recht in al Zijn weg en werk;
Zijn goedheid kent in 't gans heelal geen perk.
Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht;
Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht;
Dat ongeveinsd, in 't midden der ellenden,
Zich naar Gods troon met zijn gebeën blijft wenden;
Hij geeft den wens van allen, die Hem vrezen;
Hun bede heeft Hij nimmer afgewezen.

‘Opent uwe mond’

“Mam, u moet er echt wat van zeggen, ik schaam me naar!” Terwijl Alex door de achterdeur naar binnen komt, begint hij gelijk tegen zijn moeder te praten. “Heel de buurt kan het horen!”

Moeder kijkt naar Alex. “Waar schaam je je voor?”

“Nou ik kom net uit school fietsen met de anderen, ben ik bijna thuis, hoor ik bij het speelpleintje Lotte keihard zingen: ‘Opent Uwe mond!’ Wat moet iedereen wel denken?”

Ik schaam me naar!

Moeder glimlacht. “Ik snap je wel. Maar toch laat ik je kleine zusje gewoon zingen. Ze doet het heel vaak. En weet je dat ik daardoor pas een heel mooi gesprek heb gehad met de buurvrouw, die nooit naar de kerk gaat?”

Alex is even stil. Aan zoiets had hij niet gedacht.

De deur waait open. In de verte hoort hij Lotte zingen: ‘Mild en overvloedig’.



Weet je het nog?

Beantwoord de vragen. Weet je het niet meer?

Zoek het dan op in Handelingen 16:16-34.

1. De apostelen waren in de stad
2. Paulus was samen met toen er een meisje achter hen aan liep dat hen nariep.
3. Dat meisje moest de hele dag
4. Paulus wierp in de Naam van de duivel uit.
5. De hoofdmannen spreken geen recht. Ze bevelen dat de apostelen, onverhoord, moeten worden.
6. De man die de gevangenen in de gevangenis moest bewaren noemen we de
7. Midden in de nacht de apostelen.
8. De Heere helpt/antwoordt Zijn knechten. Hij geeft een
9. Daardoor gaan de deuren van de gevangenis
10. Als de gevangenvaarder dat ziet, wil hij
11. De gevangenvaarder neemt de apostelen mee
12. De apostelen verkondigen daar het Evangelie aan
13. Als de stokvaarder het Woord van de Heere heeft gehoord, wordt hij

Om over te praten

1. Wat betekent het zinnetje ze *bracht hen groot gewin toe*?

.....

2. Wat vind jij van veel geld verdienen? Geef eens voorbeelden wanneer het wel of niet goed is.

.....

3. Paulus en Silas zitten in de gevangenis. Hun ruggen zijn bebloed van de geselingen en hun voeten zitten gebonden in de stok. Ze kunnen niet eens staan en zeker niet weglopen. Toch kunnen ze de Heere de eer geven. Misschien heb jij ook wel iets heel verdrietigs meegemaakt. Er is iemand van wie je heel veel hield gestorven of heel erg ziek.

• Hoe kan jij/kunnen wij de Heere dan toch danken?

• Hebben mensen in oorlog of die vervolgd worden een reden om dankbaar te zijn?

Waarom wel/ niet?

.....

4. Lees de uitspraak in het praatwolkje eens. Beantwoord nu de vragen.

a. Wat zou dat betekenen?

.....

b. Waarom zou dit bij deze vertelling passen?

.....

c. In de vertelling ging het over de blijdschap van Paulus en Silas om voor de naam van de Heere te lijden. Waarom zouden Paulus en Silas hier blij om zijn geweest?

.....

Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk.





5. De stokbewaarder vraagt: Wat moet ik doen om zalig te worden.

a. Wat voor antwoord zou jij de stokbewaarder hebben gegeven.

.....

b. Wat is het antwoord van Paulus?

.....

c. Past jouw antwoord bij het antwoord van Paulus? Waarom wel of niet?

.....

d. Wil jij de Heere leren kennen? Waarom wel of niet?

.....

e. Wat doe jij om de Heere te zoeken?

.....

Puzzel

Hieronder zijn de volgende namen en woorden verborgen.

Probeer eens of je ze allemaal kunt vinden.

bewogen

dank

danken

dankbaarheid

deuren

dienstknechten

voeten

geloven

geselen

gevangen

gevangenis

heren

ijveren

Evangelie

Filippi

gebed

gebieden

gedoopt

geld

zalig

kerker

leugen

lofzang

Lydia

zingen

Paulus

Psalmgezing

uitgaan

Romeinen

Silas

slavin

stokbewaarder

waarzeggende geest

middernacht

E	I	L	E	G	N	A	V	E	G	E	L	D	N	D	K	E	Z	
B	E	W	O	G	E	N	S	E	D	A	N	K	E	N	E	M	G	
E	N	A	S	D	E	N	T	Z	I	J	L	N	R	G	P	R	D	E
I	E	A	N	E	S	I	J	O	T	K	Y	T	O	N	S	K	N	V
D	E	R	C	U	H	V	K	T	E	D	P	M	A	A	E	D	A	
A	S	Z	N	R	V	E	B	A	N	I	O	E	V	L	R	I	N	
N	U	E	G	E	D	R	E	E	N	A	O	I	E	M	A	E	G	
K	L	G	N	N	L	E	W	L	I	E	D	N	G	G	R	N	E	
B	U	G	A	H	O	N	A	D	V	O	E	E	G	E	S	S	N	
A	A	E	Z	T	E	G	A	O	A	D	G	N	D	Z	G	T	I	
A	P	N	F	I	E	O	R	N	L	N	S	S	D	A	E	K	S	
R	E	D	O	H	W	E	D	G	S	D	K	A	E	N	S	N	G	
H	R	E	L	E	U	G	E	N	E	V	O	L	E	G	E	E	E	
E	Z	G	A	R	L	I	R	G	Z	A	L	I	G	H	L	C	B	
I	E	E	I	E	U	I	T	G	A	A	N	S	D	V	E	H	E	
D	N	E	G	N	I	Z	I	P	P	I	L	I	F	E	N	T	D	
R	K	S	M	I	D	D	E	R	N	A	C	H	T	O	N	E	D	
N	E	T	E	O	V	I	G	E	G	E	B	I	E	D	E	N	N	

Zet de letters die nog over zijn achter elkaar. Er staat dan:

.....

.....



Wist je dat...

... Paulus de Romeinse naam voor Saulus is.

... de stad Filippi op de handelsroute lag van Rome naar Constantinopel, twee van de belangrijkste steden van het Romeinse rijk.

... Macedonië, waar de stad Filippi lag, nu niet langer Macedonië heet, maar in Griekenland ligt.

... het land Macedonië wat nu op de wereldkaart staat dus niet het Macedonië is waar we in de Bijbel over lezen.

... er van de stad Filippi alleen nog een ruïne over is.

