

Het sabbats- en jubeljaar



Inleidings- en verwerkingsmateriaal

Radar is werkmateriaal voor +12 verenigingen. In iedere Radar vind je tips over hoe je een inleiding kunt vormgeven. Radar wordt steeds afgesloten met een Bijbelstudie die past bij het thema. Je kunt als leidinggevende zelf een keuze maken wat je wilt gebruiken en hoe je dit doet.

Thema introductie

Je hebt vast weleens gehoord dat iemand een sabbatical nam. Dat is een jaar of een periode waarin iemand stopt met werken en wat anders gaat doen (bijvoorbeeld een reis maken). Waar komt dit eigenlijk vandaan?

Je kunt [deze podcast](#) vooraf beluisteren.

Doelen

1. *Jongeren weten wat het erfdeel inhoudt en dat dit een symbool is van een plaats bij de Heere in de hemel (hart/hoofd).*

Elke familie kreeg bij de verdeling van het land Kanaän een stuk land van de Heere in dat beloofde land. Dit erfdeel bleef altijd verbonden met deze familie, ook als er door allerlei omstandigheden afstand van gedaan moest worden. Familiebezit was dus letterlijk door God gegeven bezit. Dat was heel kostbaar voor de Joden, daarom lees je bijvoorbeeld dat Naboth zijn stukje grond niet af wilde staan. Zelfs niet als koning Achab er een stuk beter land voor in de plaats wil geven.

De Heere wilde de Israëlieten met het stuk land ook een geestelijke les leren. Zoals ze een stukje land hadden gekregen, wil de Heere hen ook een plek geven in de hemel. Door de zonde was het recht op die plaats weliswaar kwijtgeraakt, maar toch blijft de hemel niet leeg. De plaats van Gods kinderen wordt bewaard door de Heere Jezus Zelf! Zij erven dus met de Heere Jezus een erfdeel in de hemel, in Gods nabijheid.

2. *Jongeren weten wat het sabbatsjaar en het jubeljaar in Israël inhield en dat dit symbool staat voor het terugontvangen van Gods gunst.*

Een familie kon door allerlei omstandigheden hun erfdeel verliezen en arm worden. Soms moesten ze dan zelfs door bedelen in leven proberen te blijven, of moesten ze op regelmatige tijden de schuldeiser de schuld betalen. Elk 7^e jaar mocht de schuldeiser geen geld eisen en mocht de grondeigenaar niet oogsten. Dat jaar werd het sabbatsjaar genoemd. Voor arme mensen dus een heel fijn jaar!

Als dit zich 7 keer had herhaald (dus na 49 jaar) werden alle schulden kwijtgescholden en mocht iedereen terug naar zijn/haar land. Het jubeljaar was dan aangebroken; het jaar van de grote verlossing.

Die volgorde zie je ook terug in de wereldgeschiedenis. Als alles wat moet gebeuren voorbij is, breekt het grote jubeljaar aan. Ondanks allerlei wanbeleid (zonde, afval) zal voor het

volmaakte jubeljaar aanbreken voor de erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus (Rom. 8:17).

Extra: Jongeren zien hoe het getal 7 op een bijzondere manier terugkomt in de wereldgeschiedenis en in het boek Openbaring.

In Openbaring lezen we van steeds 7 zegels, fiolen, engelen, plagen en dergelijke. Je kunt hierin ook gemakkelijk 7x7 terugzien. Als we in dit Bijbelboek een soort blauwdruk van de wereldgeschiedenis zien, dan zien we daarin ook dat alles vol(maakt) en ten einde is als er 50 'gebeurtenissen' zijn gepasseerd.

Suggestie opbouw inleiding en verwerking

Onderdeel	Duur
<p>Introductie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Je hebt vast weleens gehoord van iemand die een sabbatical nam. Waar komt dat eigenlijk vandaan? Hoe is dat eigenlijk precies ontstaan? - Je kunt hierbij ook spreken over de wijngaard van Naboth. Waarom wilde hij dat niet verkopen, wat maakte zijn wijngaard nou zo belangrijk voor hem? 	00:05
<p>Kern</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vertel dat elke Israëliet bij de verdeling van het land een stukje land van God ontving. Dit stukje land was gegeven, omdat Kanaän door een machtige Hand en door een uitgestrekte Arm was overwonnen, en dat ondanks de vele afdwalingen van het volk tijdens de woestijnreis. - De Heere zorgde er zelfs nog voor in de tijd die volgde. Als zo'n Israëliet door ziekte, sterven, wanbedrijf, misoogsten en dergelijke in de schulden raakte dan kon het zijn dat hij of zij zijn of haar land moest verkopen, en soms zelfs zichzelf (als slaaf). Het kon voor een gezin een constante last zijn om steeds weer de schuldeiser aan 'de deur' te krijgen die weer kwam eisen... Maar in het zevende jaar (sabbatsjaar): <ol style="list-style-type: none"> 1. Mocht de schuldeiser niet eisen. 2. Mocht de landeigenaar niet oogsten. Hierdoor konden de armen gemakkelijk in hun levensonderhoud voorzien. - Zo'n sabbatsjaar staat symbool voor de rust die Gods volk soms mag ervaren als ze in dit leven even mogen leunen op Gods leiding en beloften in hun leven. Als ze soms geleid mogen worden aan zeer stille wateren (rust). - Na dit zevende jaar keerde het oude leven weer terug: leven van het gegevene en onder de druk van de schuldeiser. Maar, als er 49 jaren waren voorbij gegaan, dan brak het jubeljaar aan. Dit begon op de Grote Verzoendag. Als de Hogepriester het werk in de tempel had gedaan en zodra hij het voorhof opkwam, begon een priester vanaf het voorhof op een bazuin te blazen (jubelen). Dit geluid werd overgenomen in de benedenstad en in 1 uur tijd was dit signaal door het hele land verspreid. - Iedere Israëliet kreeg dan zijn erfdeel weer terug! Alle schulden werden kwijtgescholden en iedereen was weer vrij van de slavernij. - Het jubeljaar is een afschaduwing van het leven in de hemel. Gods kind ontvangt een erfdeel (plaats) in de hemel, de schulden zijn volkomen betaald door het werk van Christus en de schuldeiser (de duivel) zal voor altijd moeten zwijgen. 	00:10
<p>Afsluiting</p>	00:05

<ul style="list-style-type: none"> - Dit verhaal vertelt ons vooral Gods grote zorg voor Zijn volk Israël. Ze hadden er niks van verdiend, want tijdens de woestijnreis konden ze eigenlijk alleen maar in opstand komen en murmureren. Maar Gods zorg gaat zelfs nog verder. Je vraagt je misschien af hoe het zou gaan met een landeigenaar in een sabbatsjaar. Waar moest hij dan van leven? Lees het antwoord op deze vraag in Leviticus 25: 20 - 22. 	
<p><u>Verwerkingsmogelijkheden</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Een groepsgesprek/discussie: Hoe kijk je aan tegen het nemen van een sabbatical? Heb je weleens gehoord van iemand die dat deed? Wat zouden redenen kunnen zijn waarom iemand een sabbatical neemt? Ben je ervoor of ertegen als iemand dat doet? Zou je dat zelf ook willen doen? Zou jij het aandurven om in het 7^e jaar niks te zaaien en te oogsten? - Maak in groepjes een plan hoe je een sabbatical zou willen doorbrengen. Denk daarbij na over geld, een (goed) doel, reizen maken? - In deze opdracht staat 'rust' centraal. Laat de jongeren in rust een opdracht doen. Denk hierbij aan handleteren, een collage maken of een stukje schrijven over: 'De sabbatdag', 'De verloren zoon' (hij had ook een sabbatical genomen) of over Jesaja 40 (het jaar van welbehagen des Heeren; verlossing en vreugde). 	
<p><u>Psalmverzen</u></p> <p>Psalm 80: 9, 11 Psalm 105: 23 Psalm 84: 4 Psalm 136: 21, 22 Psalm 85: 1 Psalm 106: 3</p>	
<p><u>Belijdenisgeschriften</u></p> <p>HC zondag 10 NGB art. 37</p>	

Bijbelstudie sabbats- en jubeljaar

Optioneel



Introductie

In de Bijbel komt het getal zeven regelmatig terug als het gaat over het sabbats- en jubeljaar. Over dat getal gaat deze Bijbelstudie.

Bijbelstudievragen

Opdracht 1

Maak in verschillende groepen een lijst van Bijbelplaatsen waarin het getal zeven staat. Kijk eens hoeveel vindplaatsen je in 10 minuten kunt bedenken/vinden. Één regel hierbij: het gaat om het echte getal 7 en niet een 7 in samenstellingen, zoals honderdzevenentachtig. Waarom is dit getal zoveel terug te vinden in de Bijbel? Zoek naar overeenkomsten/verschillen in de vindplaatsen.

Opdracht 2

Het getal zeven komt het meest voor in het Bijbelboek Openbaring. Verdeel het Bijbelboek Openbaring in een aantal hoofdstukken wat elke groep bestudeert. Laat elke groep een korte beschrijving geven van hoe het getal zeven een plaats heeft.

- Het getal 7 staat voor volheid, maar ook voor voltooiing. Welke betekenis komt terug in elk van de getallen?
- In het Oude Testament was er na 7x7 jaar een jubeljaar. Het jubeljaar was een jaar van verlossing en blijdschap (zie Jes. 40). Wat betekent dat voor het boek openbaring? *We zijn snel geneigd naar Openbaring te kijken met ongerustheid vanwege de straffen en de oordelen. Het zou juist zo moeten zijn dat het boek Openbaring de boodschap is van blijdschap en vreugde, omdat God boven alles staat en dat Hij overwint en Zijn volk de eeuwige zegen geeft.*



• Toerusten, inspireren en verbinden.