

Kompas

Het loflied van Paulus

groep 7 / 8



Een uitgave van
de Jeugdbond

Zing
een lied
voor de
Heere



Psalm 150:1

Looft God, looft Zijn Naam alom;
Looft Hem in Zijn heiligdom;
Looft des HEEREN grote macht,
In den hemel Zijner kracht;
Looft Hem, om Zijn mogendheden,
Looft Hem, naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk,
Voor Zijn troon en hier beneden.





Betaald

“Sorry, mevrouw”, zo klinkt het plotseling. Marijn schrikt. “Ik kom even controleren of u wel alles hebt gescand.” Even later lopen mama en Marijn de winkel uit.

Marijn schrikt

“Waarom wilde die meneer onze boodschappen controleren, mam?” Mama grinnikt. “Soms zijn er mensen die niet al hun boodschappen scannen.” “O, gelukkig kon u het bonnetje laten zien, mam. U wilde echt voor alles betalen.”



Aanvullen



Vers 31-34 wordt voorgelezen. Vul de ontbrekende woorden in op de open plekken

31 Als _____ voor ons is, wie zal er dan tegen ons zijn?

32 Hij heeft zelfs Zijn _____ niet gespaard, maar overgegeven in de dood.

33 Wie zal Gods uitverkorenen (Gods kinderen) _____ ?

34 Christus is niet alleen gestorven en opgewekt, maar zit ook aan de _____ van God en _____ daar voor ons.

Bespreekvragen:

- Je vrienden zijn voor jou tijdens een wedstrijd. Wat doen zij om dat te laten merken?
- Vers 32. Onderstreep de woorden 'voor ons' in dit vers. Wie heeft de Heere God overgegeven om te laten merken dat Hij voor zijn kinderen is?
- God de Vader heeft de Heere Jezus overgegeven aan Pontius Pilatus. Wat gebeurde er toen?
- Waarom is het lijden en sterven van de Heere Jezus zo belangrijk?
- Wat vind jij belangrijker. Dat je vrienden voor jou zijn, of dat God voor je is? Leg ook uit waarom.

-
- Wat staat er over de Heere Jezus in vers 34?
 - Waarom bidt de Heere Jezus nog in de hemel?
 - Wat kan jij ervan leren dat de Heere Jezus nog bidt terwijl Hij in de hemel is?
 - Welke zin vind jij het mooiste? Schrijf die hier nog eens op.

-
- Waarom vind je deze zin mooi?



Lezen

Romeinen 8:35-39



- 35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?
- 36 (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood; wij zijn geacht als schapen der slachting.)
- 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem Die ons liefgehad heeft.
- 38 Want ik ben verzekerd dat noch dood noch leven, noch engelen noch overheden noch machten, noch tegenwoordige noch toekomstige dingen,
- 39 Noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere.

Bespreekvragen:

- + Weet je wat het woordje 'noch' betekent in vers 38 en 39? Het betekent 'geen'. Lees deze verzen nu opnieuw en lees dan 'geen' als er 'noch' staat. Begrijp je de tekst nu nog beter?
 - + Schrijf de woorden van verdrukking tot zwaard op. Welke woorden kun jij er nog bij bedenken?
-
- + Omcirkel welke van deze woorden je het ergste vindt. Waarom vind je dit woord het ergste?
 - + Lees vers 35 nog eens rustig. Door Wie en wat kun je toch een lied voor de Heere zingen, terwijl er ook moeilijke dingen gebeuren in je leven?
 - + Paulus zegt in vers 37 dat gelovigen meer dan overwinnaars Zijn 'door Hem'.
 - Wie bedoelt Paulus met 'Hem'?
 - Wat betekent 'overwinnaar'?
 - Wat betekent 'méér dan overwinnaars'?
 - Hoe kun jij 'overwinnaar zijn door Hem'?
 - + Stelling: Als de Heere Jezus je liefheeft, kan je alle tegenslagen aan.

Daar ben ik
het mee eens.

Dat weet ik
niet zeker.

Nee, dan kunnen
er ook dingen te
zwaar zijn.

Welke kies jij? Waarom?



Aanvullen

“Dat wij in alle tegenspoed **geduldig**, in voorspoed **dankbaar** zijn mogen, en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed **toevoorzicht** (=vertrouwen, overgave) hebben op onzen getrouwen God en Vader, dat ons geen scheepsel van Zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen also in Zijn hand zijn, dat zij tegen Zijn wil zich noch roeren, noch bewegen kunnen.”

- Onderstreep de woorden die je vindt passen bij het Bijbelgedeelte wat je zojuist hebt gelezen.
- Lees de drie dikgedrukte woorden. Welke vind je het beste passen bij Paulus?
- Hoe kun je laten zien dat je dankbaar bent voor wat je krijgt van de Heere?



Zingen

Zing met elkaar het lied 'Zie, Christus' liefde, rijk en vrij'. Je kunt dit lied zingen op de wijs van psalm 134.

1 Zie, Christus' liefde, rijk en vrij,
Rust op Zijn volk te allen tijd.
Geen aard' of hel zet die opzij:
Hij leeft en mint Zijn volk in strijd.

2 Hij gaf Zich, in een liefdesband,
Hun Borg te zijn in eeuwigheid.
Zijn liefde nam hun zaak ter hand,
Zijn liefde draagt hen door de tijd.

3 Zijn liefde kocht hen met Zijn bloed
En liefde brengt hen veilig thuis.
Zijn liefde riep hen uit de dood
En liefde eindigt al hun kruis.

4 Voorbij het graf bemint Hij ook;
En onder zegen zonder eind,
Maakt straks Zijn Kerk Zijn liefde groot,
Die nimmermeer van hen verdwijnt.





Zoek eerst het tussen haakjes genoemde Bijbelgedeelte op. Lees daarna de tekst. Welk woord ontbreekt? Schrijf dat woord op. Samen vormen de blauwe blokjes met nummers een uitkomst.

- Toen de joden Stefanus ¹, legden zij hun kleren bij Saulus' voeten neer (Handelingen 7:58).
- Paulus had geen moeite met de ²³ van Stefanus (Handelingen 8:1)
- Maar Paulus is nog woest. Hij blaast ⁴⁷ en moord (Handelingen 9:1).
- Als Paulus later in zijn leven aan tijd terugdenkt, noemt hij zichzelf een vervolger, verdrukker en een ⁶ (1 Timotheüs 1:13)
- In zijn verkeerde ⁸¹¹ heeft hij de gemeente vervolgd (Filippenzen 3:6).
- In zijn woede gaat Paulus richting de plaats ¹⁰ (Handelingen 9:2)
- De Heere houdt hem uit genade tegen. Hij eet en drinkt drie dagen niet en wordt blind. Als zijn ogen weer worden geopend, preekt hij meteen ⁵ (Handelingen 9:20)
- Samen met allen die de Heere Jezus hebben ⁹ mag Paulus een kroon dragen (2 Timotheüs 4:8).

Uitkomst

1	2	3
---	---	---

4	5
---	---

6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	----	----

