

Simeons verwachting



Inleidings- en verwerkingsmateriaal

Radar is werkmateriaal voor +12 verenigingen. In iedere Radar vind je tips over hoe je een inleiding kunt vormgeven.

Radar wordt steeds afgesloten met een Bijbelstudie die past bij het thema. Je kunt als leidinggevende zelf een keuze maken wat je wilt gebruiken en hoe je dit doet.

Thema introductie

Simeon zag uit naar de komst van de Heere Jezus. In het Oude Testament is Zijn komst op veel plaatsen beloofd. Alles wees heen naar de komst van de Heere Jezus. Dat was helemaal het geval in de tempeldienst. Daarom kwam Simeon graag in de tempel, want hij verlangde naar Jezus' komst! In deze schets ontdek je wat Simeon daar elke dag zag gebeuren. In de Bijbelstudie ook hoe hij de Heere Jezus ontmoette en omhelsde.

Je kunt [deze meditatie](#) vooraf lezen.

Doelen

1. Jongeren weten Wie de inhoud van de tempeldienst is. (Hoofd)

De tabernakel- en tempeldienst is door de Heere Zelf ingesteld. In Bijbelboeken Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium lees je daar veel over. Zowel de tempel als de tabernakel wijst vooruit naar de komst van de Heere Jezus. In deze schets gaat het over de tempel, omdat Simeon daarmee opgroeide.¹ De eerste tempel is gebouwd door Salomo. Die zag er prachtig uit! In 1 Koningen 6 vers 15 t/m 38 kun je daarover lezen. Deze tempel werd tijdens de inname van Juda (586) verwoest. De tweede tempel, die van Herodes, was ook indrukwekkend. Voornamelijk omdat de Heere Jezus daar zelf door heeft gelopen en heeft gepreekt. Maar waarom ging Simeon naar de tempel? Wat zag hij daar en wat betekent dat?

- Als eerste zag Simeon het Brandofferaltaar. Daarop werden steeds dieren geslacht. Er vloeide veel bloed in de tempel. Steeds als er bloed vloeit, wil de Heere zeggen dat er betaald moet worden voor de zonde. Simeon begreep dat het offerdier zelf onschuldig was. Het schaap of de koe had toch niet gezondigd? Nee, eigenlijk zou de offeraar moeten sterven en was het dier een plaatsvervanger. Snap je nu dat het offerdier wijst op de Heere Jezus? Hij is ook gekomen als plaatsvervanger. Om te lijden en te sterven en zo te voldoen aan Gods recht. Zo kan de Heere goddeloze mensen zalig maken. Als Simeon dus keek naar de dieren die werden geslacht, werd zijn hart vol van verlangen naar de komst van de Heere Jezus. Het bloed van het offerdier gaf hem hoop dat ook zijn zonden vergeven kunnen worden door het bloed van de Heere Jezus (*Rechtvaardigmaking*).
- Ook zag Simeon het koperen wasvat. Voordat de priesters hun werk in de tempel mochten doen, moesten zij zich steeds wassen. Niet een keer per week of eens per twee weken, maar elke dag. Van dat herhaaldelijke wassen, leerde Simeon dat het niet alleen nodig is om de Heere Jezus te leren kennen. Het is nodig om elke dag weer opnieuw schoongewassen te worden. Dat wil zeggen dat zondaren elke dag

¹ De inhoud van de tempeldienst is grotendeels hetzelfde als de tabernakeldienst, zie bijv. Exodus 26, 27, 28, 30, 37, 38, Leviticus 24: 1 - 9, enz.

omgang moeten hebben met de Heere Jezus. In het gebed, door in de Bijbel te lezen, door naar de kerk te gaan, enzovoorts. En ook dat het nodig is om heilig voor God te zijn (*heiligmaking*).

2. Jongeren begrijpen waarom Jezus' komst Simeon verheugde en deed jubelen. (Hart)

Als Simeon bij de tempel was, wist hij dat alleen de Joden in het voorhof mochten komen. Dat betekent dat de Heere plaatsen heeft waar Hij wil werken. God wil dat doen in het midden van het apart gezette verbondsvolk Israël. Simeon was jood en mocht dus naar de tempel. Hij ging vaak verlangend naar de tempel. De Heere had hem namelijk iets beloofd (zie Lukas 2:29). Niet zomaar iets. Nee, de Heere had Zijn komst aan Simeon beloofd. Je snapt dat Simeon daarom verlangend, uitzierend en hopen naar de tempel ging. Zou de Heere vandaag komen? Kan dat wel? Want ook Simeons leven stond bol van zonde en gebrek. Wat een spiegel voor jou! Hoe ga jij naar de kerk? Het is heel wat om te horen bij het apart gezette verbondsvolk. Je bent toch gedoopt? In de kerk wil de Heere werken onder zondaren. Lijk jij op Simeon of lijkt je meer op de meeste andere Israëlieten die af en toe een offer brachten?

3. Jongeren leren de indeling van de tempel kennen. (handen)

Bij dit doel kan gewerkt worden met een bouwplaat van de tempel. Je kunt dat zien als een verwerking bij de twee andere doelen (zie voor meer info de tabel hieronder).

Suggestie opbouw inleiding en verwerking

Onderdeel	Duur
<p>Introductie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laat een plaat/schaalmodel van de tempel zien. Vraag aan de jongeren wat er te zien is. of • Vraag de jongeren waarom Simeon elke dag naar de tempel ging. Leg de link met het bezoeken van de kerkdiensten. 	00:05
<p>Kern</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neem de tabernakel- en tempeldienst met de jongeren door zoals bij doel 1 beschreven. Leg nadruk op dat al het zichtbare in de tempel Simeons verlangen naar de Verlosser liet toenemen. Zie ook een oude Daniël. 	00:20
<p>Afsluiting</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stel een aantal vragen, maak zelf een selectie welke vraag je wel/niet stelt. <ul style="list-style-type: none"> o Noem twee dingen die Simeon zag in het voorhof. o Wat maakte de tempeldienst voor Simeon zo bijzonder? o Leg uit wat het betekent dat Simeon zei 'Want mijn eigen ogen hebben Uw Zaligheid gezien'. o Waar ben jij het meest jaloers op in het leven van Simeon? 	00:05
<p>Verwerkingsmogelijkheden (2e deel avond 1 en 2e deel avond 2)</p> <p>Bouw de tempel! Ga met elkaar aan de slag om een tempel op schaal te maken. Dit kan met behulp van een kant en klaar bouwpakket, maar je kunt ook zelf materialen meenemen (zoals ijslollystokjes, lijm e.d.). Drie links:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempel van Jeruzalem. 2. Bijbels opvoeden. 3. Goed in vorm. 	45 min.
Psalmverzen	

Lofzang van Maria: 1 t/m 7 Lofzang van Simeon: 1 en 2 Lofzang van Zacharias: 1 t/m 5 Psalm 130 vers 3 Psalm 45 vers 1 Psalm 40 vers 4 en 5	
<u>Belijdenisgeschriften</u> Heidelbergse Catechismus: Zondag 2 t/m 7, 23 en 24. NGB-artikel 18 t/m 25	

Bijbelstudie Simeons verwachting



Optioneel

Introductie

Deze Bijbelstudie gaat over Simeons verwachting en kan gebruikt worden in plaats van - of naast bovenstaande schets. Deze Bijbelstudie is geschikt om in een groepje van drie of vier jongeren gedaan te worden.

Lukas 2

22. En als de dagen harer reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten zij Hem te Jeruzalem, opdat zij Hem den Heere voorstelden;

23 (Gelijk geschreven is in de wet des Heeren: Al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal den Heere heilig genaamd worden.)

24 En opdat zij offerande gaven, naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven, of twee jonge duiven.

25 En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze mens was rechtvaardig en godvrezende; verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem.

26 En hem was een Goddelijke openbaring gedaan door den Heiligen Geest, dat hij den dood niet zien zoude, eer hij den Christus des Heeren zou zien.

En hij kwam door den Geest in den tempel. En als de ouders het Kindeken Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met Hem te doen;

28 Zo nam hij Hetzelve in zijn armen, en loofde God, en zeide:

29 Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord;

30 Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien,

31 Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken:

32 Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israël.

33 En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van Hem gezegd werd.

34 En Simeon zegende henlieden, en zeide tot Maria, Zijn moeder: Zie, Deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël, en tot een teken, dat wedersproken zal worden.

35 (En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan) opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden.

Bijbelstudievragen

Intro-vraag

Elk groepslid verteld wat hij/zij graag zou willen hebben. Stel elkaar deze vraag: 'Wat staat bovenaan jouw verlanglijstje?' Schrijf die dingen op.

Opdracht 1

Lees in je groepje Lukas 2 vers 22 t/m 35 rustig door. Zijn er woorden die niet begrijpt? Kijk in de Bijbel met Kanttekeningen of in de Bijbel met uitleg. Vraag als het nodig is je leidinggevende om uitleg.

Opdracht 2

Jozef en Maria gaan naar de Tempel om de Heere Jezus 'den Heere voor te stellen'.

- a. Wat betekent dat?
- b. Waarom brachten ze daarbij ook een offer?

Opdracht 3

Waaruit blijkt dat Jozef, Maria en Simeon de Heere liefhebben?

Opdracht 4

Beschrijf wat Simeon in het Voorhof van de Tempel gezien heeft aan de hand van onderstaande teksten:

- A. Exodus 27 vers 1 en 2
- B. Exodus 30 vers 18

Opdracht 7

Simeon zag steeds als hij in de tempel kwam veel offerdieren sterven.

- A. Waarom was dat?
- B. Wat betekende dat voor Simeon?
- C. Wat betekent dat voor jou?

Opdracht 8

Simeon zingt een lofzang als hij de Heere Jezus in Zijn armen krijgt.

- a. Waarom is Simeon nu écht gelukkig? Gebruik vers 30 in je antwoord.
- b. Wat betekent dat voor jou?

Opdracht 9

- A. Zou jij zo willen leven als Simeon? Waarom wel of niet?
- B. Simeon ging elke dag naar de tempel. Hoe belangrijk vindt jij het om naar de kerk te gaan?

Opdracht 10

Vergelijk de lofzang van Simeon met jouw antwoord op de intro-vraag.

- A. Is er een verschil? Zo ja, welk verschil?
- B. Wat leer je daarvan?